

Ode aan Angela van der Helm

WELKOM

hoe kan het wel?
met die vraag
begint
je antwoord

welkom bij
de beweging van
onbeperkt denken
s a m e n doen

met het oog op
talenten en behoeften
passeren we
de beperking

de wereld
aan onze voeten
iedere stap
meer veelkleurigheid

zo groeien talenten
zelfvertrouwen
voorbeelden
de beweging vooruit

zo veranderen levens
organisaties
de vruchten
plukken we samen

Eric Hoogeweg
Onbeperkte Dichter